

De zusters van het Rijke Roomse Leven

door Jan Willemsen

De katholieke kerk begon na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 aan een offensief om de maatschappelijke achterstand van de katholieken ongedaan te maken. De bisschoppen legden de nadruk op bijzonder onderwijs, een goede gezondheidszorg en een katholieke pers, en hebben voor de bediening van scholen en ziekenhuizen talrijke congregaties van zusters, fraters en broeders gesticht. Dat was de tijd van het Rijke Roomse Leven. Ook in onze gemeente werden zusters uitgenodigd onderwijs te verzorgen en zich in te zetten voor wijkverpleging en de zorg voor ouderen.

De eerste zusters die zich hier vestigden waren die van de Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef (JM.J). Zij kwamen op initiatief van het kerkbestuur van Nederasselt dat in 1903 aan de bisschop toestemming had gevraagd en gekregen voor de bouw van een klooster en een school. Het werd het St. Joannesklooster aan het Kerklaantje 10 in Nederasselt. Een jaar later werd de bewaarschool geopend. In 1912 werden nog een patronaat en het gasthuis toegevoegd. De zusters hebben zich verdienstelijk gemaakt voor jongens en meisjes in de bewaarschool en voor de meisjes in de lagere school en de naaischool. Op 15 juli 1990 vertrokken na 85 jaar de laatste zes zusters uit het klooster.



Nederasselt, Joannesklooster (foto LE)



Franciscanessenklooster Jeruzalem met scholen, Rijksweg, Malden (foto HIB)



25-jarig jubileum van de zusters van klooster Jeruzalem, Malden, 1950 (foto website Airstrip Bg1)



Franciscanesse te fiets, Malden (foto HIB)



Mgr. v.d. Burgtstraat, Overasselt (foto LE)

In 1924 kwamen de zusters franciscanessen van Mariadal uit Roosendaal naar Malden. Op 28 april begonnen zij daar een leer-, bewaar- en naaischool voor de opvoeding van meisjes. In 1925 konden zij het klooster Jeruzalem aan de Rijksweg 135 betrekken dat naast de Mariaschool voor meisjes lag. Vanaf 1933 zetten zij zich tevens in voor de wijkverpleging en begonnen een consultatiebureau voor zuigelingenverzorging. In 1964 werd een stichting opgericht om de bouw van een bejaardencentrum aan de Broekkant te realiseren. De zusters waren bereid de verzorging van de bejaarden op zich te nemen. De gemeente kocht het klooster van de zusters. In 1968 was het verzorgingshuis gereed en werd het klooster op last van de gemeente afgebroken om plaats te maken voor een winkelcentrum dat overigens nooit op deze plaats is gekomen. Wel herinnert de Kloosterstraat aan het huis van de zusters.

Er zijn nog meer zuster gemeenschappen geweest in Malden. Van 1977 tot in de jaren tachtig waren er de dominicanessen van de H. Familie, die woonden in De Schup 5. In 1962 kwamen de zusters ursulinen van de Romeinse Unie (OSU) met hun provinciaal naar villa Klein Heumen aan de Scheidingsweg. Zij hebben echter in onze gemeente geen onderwijs- of verzorgende functie vervuld en in 1998 hebben zij Malden verlaten. Onze vier dorpen hebben zelf ook de nodige zusters en geestelijken voortgebracht, zelfs een missie-bisschop, Jan van der Burgt, waar in Overasselt een straat naar is genoemd.