

Muziek, zang en dans

door Leo Ewals

In alle culturen speelt muziek een belangrijke rol wanneer het maatschappelijk gebeuren moet worden opgeluisterd. Eeuwenlang zorgden in onze gemeente de gildes voor de muzikale omlijsting van kerkelijke en wereldlijke feesten. Sinds de negentiende eeuw zijn daar tal van muziekensembles bij gekomen. Overasselt had al in 1881 een koor, het St. Caeciliakoor, opgericht op 22 november, naamdag van de heilige. Tien jaar later ontstond daaruit het parochiekoor van de Sint Antonius Abtkerk. In 1900 werd Overasselt ook een harmonie rijk, het latere Kunst na Arbeid, dat weldra van zich liet horen op festivals en concoursen in Grave, Wijchen en Nijmegen. Ze zou nog een grote bloei kennen.

In Heumen is sinds 1894 de fanfare Vlijt en Volharding actief, die tegenwoordig als 'muziekvereniging' door het leven gaat. Nederasselt wilde aan het begin van de eeuw ook een eigen harmonieorkest oprichten, maar erg uitnodigend reageerde het plaatselijk gilde niet op dat initiatief. In De Gelderlander van 13 juni 1913 lezen we daarover: 'Ook de gilde van Nederasselt, die, jammer genoeg, haar grootste genot nog zoekt en vindt in het verzwelgen van een enorme hoeveelheid bier in een minimum tijds zou hare feestavonden heel wat gezelliger vinden als de Harmonie in wording, daarbij kon worden uitgenoodigd'. Toch kwam de fanfare er, in 1923, en kreeg de naam Wilhelmina, de koningin die dat jaar haar 25-jarig regeerjubiläum vierde. Malden bleef niet achter en vanaf 1925 kon men er de koperen klanken horen van harmonie Luctor et Emergo. Daaruit ontstond weer het orkest De Hoemannen dat sinds 2014 verder gaat als Amusementsorkest Malden. Al die muziekgezelschappen hebben gezorgd voor de nodige serenades, aubades en ovaties bij jubilea en feesten.



Fanfare Wilhelmina, Nederasselt, kerstconcert 2016 (foto website fanfare Wilhelmina)



Fanfare Vlijt en Volharding, Heumen (foto V&V)



Popkoor Splendid, Overasselt (foto website Splendid)

Koren zijn er in onze gemeente ook verschillende. Heumen, Malden, Overasselt en Nederasselt hebben ieder een of meer kerkkoren. In Heumen is bovendien het dameskoor New Challenge actief, in Overasselt het popkoor Splendid, in Malden het seniorenkoor Zanglust, het Maldens Gemengd Koor en het popkoor Springtime.

Behalve de klassieke blaas- en harmonieorkesten is er voor liefhebbers van muziek nog meer aantrekkelijks in de gemeente. In 1981 begon Hein van Teeseling zowel een Balalaika- als een Mandoline-ensemble. In 1998 werden twee muziekgezelschappen uit Malden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: The Charlestown Classic Jazz Foundation en Falso Però Forte, een fanfare met houten instrumenten. En wie zelf wil zingen kan terecht bij het Open Podium en de liederentafels in De Muse.

Jongeren hebben hun eigen muziekwereld. In Overasselt zingt jongerenkoor Joy4All en recentelijk, in de 21e eeuw, werd er het popkoor Splendid opgericht. In Malden zijn jongeren georganiseerd in de Stichting Jeugdbelangen Malden (kortweg SJEM), opgericht in 1984. Ze treffen elkaar onder het gemeentehuis in een stoere betonnen kelder waar beat- en popgroepen voor vertier zorgen. Bovendien hebben zij zich enkele jaren kunnen uitleven in de befaamde Pleinfeesten, die honderden jonge bezoekers trokken.

Muziek nodigt tot dans en dat kan men regelmatig doen op dansavonden in de culturele centra van Malden en Overasselt. Jongeren zullen zich meer thuis voelen bij Dance Department, waar zij zich kunnen bewegen op het ritme van hiphop, R&B en pop. Kortom er zit muziek in de gemeente.

Wijkkrant Nijmegen-Oost,
1 februari 1990

Hoemannen

In wijkcentrum De Ark vindt op zondag 4 maart weer een koffieconcert plaats. Het concert vangt aan om 11.30 uur en de zaal is open om 11.00 uur. Voor het luttele bedrag van 1 gulden kunt u erbij zijn.

Het koffieconcert wordt dit keer uitgevoerd door Amusement Orkest Hoemannen. Dit orkest maakt deel uit van de Maldense harmonie Luctor et Emergo en is in 1970 opgericht als kapel van de Maldense karnavalsvereniging De Dwarsliggers. Het orkest treedt op in binnen- en buitenland en speelt diverse soorten muziek.

Waar komt trouwens die vreemde naam, Hoemannen, vandaan? Die is afgeleid van Heumannen en dat waren roofridders die de omgeving van de huidige gemeente Heumen, waartoe ook Malden behoort, onveilig maakten. Dat belooft wat te worden, op zondag 4 maart.