

Gedicht voor iemand die 50 wordt.

Beste

Wat ik je even wil vertellen
nou je vijftig bent, betekent dat je hoort
bij de club van ouwe vellen
Het klinkt misschien onaardig,
maar je zult het zien, vanaf nu, heb je elke dag een beetje "pien".
Maar er valt gelukkig wel mee te leven
Deze boodschap kan ik je wel meegeven
Zeg, nu ik je hier zo parmantig zie staan
Wil ik je wel even waarschuwen,
want de aftakeling komt eraan
Hou er gerust rekening mee, verdomme
Dat zelfs je tenen, zich gaan krommen
Eksterogen, stramme knoken dit alles maakt je niet blij
Op hoge hakken lopen meisje,
dat is voortaan voorbij
En, al wil jij dit voor ons graag verbergen
Je zult je haren, steeds vaker moeten verven
Want dat hou je niet tegen, die worden echt wel grijs
En verder brengen opvliegers je ook nog van de wijs
Al ga je de hele dag voor de spiegel staan
Rimpels en kraaienpoten, die komen eraan
Je kunt ze echt niet meer weren
Dus Anti rimpelcrème zul je moeten gaan smeren
En wij moeten zelfs harder gaan praten voortaan
Want jij kunt ons direct bijna niet meer verstaan
En bij het lezen van de krant, worden je armen te kort
Al zijn de letters nog zo groot als een bord
Verder moet ik niet vergeten
Je gaat ook nog eens knoeien, bij het eten
Dus gebruik voortaan gerust maar een slab
Al heb je de meeste warme maaltijden wel gehad
En, al zul je het niet willen
Er komt vanzelf een buikje, en afgezakte billen
Verder kom je ook nog eens kilo`s aan
En je borsten die gaan ook nog eens hangen voortaan
En als je nu nog niet bent voorbereid
steeds vaker hoofdpijn, mijn beste meid
Sex is ook al niet meer om van te watertanden
Er blijven er hooguit twee over, van die honderd standen.
Vaak heb je helemaal geen zin, in dat gedoe
Je voelt je ook steeds meer uitgeblust en moe

Je zult er aan moeten werken, bovendien
Als je er nog een beetje sexy uit wilt zien
Maar met lipstick, botox en andere spullen
Kun je echter, heel veel verhullen
Je zult je dagelijks, op moeten pimpen
Maar het houdt niets tegen, je gaat echt krimpen
Trek dit alles niet te veel aan
Want scheten ontglippen je toch, spontaan
Ook moet je letten, op je bloeddruk en cholesterol
Pilletjes innemen, dozen vol
Zeg Carla, stort je wereld nu een beetje in ?
Kop op meid, treuren heeft echt geen zin
Want, het is al lang gebleken
Ouderdom, die komt met gebreken
Maar verlies hierdoor niet de moed
Ook na vijftig, is het leven nog super goed
En is er dus weinig aan de hand
Want voor mij, blijf je even charmant
Een lieve, lekker stuk van een meid
Dat wil ik hier vanavond, echt wel kwijt
Blijf energiek je mondje roeren, als het moet
Want dat ding, is verdomd nog heel erg goed
Verder roep ik hier tenslotte vrolijk en blij
Je bent vandaag pas 18 met 32 jaar ervaring erbij!
Laat je enthousiasme en inzet niet stuiten
Blijf actief in huis, op het werk en daar buiten
Daarom wens ik je een wereld,
vol geluk en zonneschijn
Grote schalen vol goede gezondheid, dit zonder venijn
Dus tel niet de jaren, die we vieren deze dag
Maar je vrienden en kennissen om je heen, die je graag mag
Geniet intens van al je liefhebberijen
Hopelijk mogen dan in jouw toekomst, nog vele jaren gedijen.

Nog Hartelijk gefeliciteerd.

Theo