

# Vliegles voor kippen

(verhaal van Theo Dinnissen, Overasselt)

Op een zondagmiddag, toen onze ouders aan hun middagdutje bezig waren, kwam mijn broer met zijn vriend Huub, de zoon van de molenaar, op het idee om in de molen te klimmen.

Dit was voor ons eigenlijk verboden gebied, maar je kon daar altijd geweldige spannende avonturen beleven.

Vooraf het beklimmen van de wieken was een uitdaging, maar omdat dit buiten was zag dat wel altijd iemand en dan werd je veraden.

Dus werd er besloten deze keer in de molen te gaan en nadat we alle schroom hadden afgeworpen, wij er op af.

Omdat Huub wist waar zijn vader de sleutel verstopte was het voor ons een fluitje van een cent.

Door de tuin van onze burens slopen wij naar de molen Zeldenrust.

Eerst even poolshoogte genomen maar gelukkig was de molenaarsfamilie niet thuis. Daar aangekomen kropen we over de staartbalk naar boven. Toen we eenmaal in de molen waren gingen we de ladder op naar de bovenste zolder.

Hier waren ronde kijkgaten aangebracht zodat de molenaar naar de wind kon kijken. Terwijl mijn broer hier doorheen stond te kijken kwam hij op het idee om wat te laten vliegen.

Kom riep hij: "we gaan vliegtuigjes vouwen en gooien die naar buiten".

Huub ging naar beneden en kwam terug met een paar oude kranten omdat hij geen goed papier kon vinden om vliegtuigjes mee te vouwen.

Dit werkte niet echt, dus verveelden we ons na een poosje en daarom bedacht mijn broer iets spannends.

Hij stelde voor om de kippen te leren vliegen. Volgens hem was dit hiervoor de ideale plaats omdat we hoog stonden.

Ik kreeg de opdracht om samen met mijn vriendje een paar kippen te vangen en naar boven te brengen.

Mijn broer trok een bonenstaak uit de tuin en ging er ook mee naar boven. Hij plaatste een kip in het kijkgat, riep of wij er klaar voor waren, en duwde met de bonenstaak de kip naar buiten.

Wij stonden intussen op het balkon van de molen om de verichtingen van de kippen te volgen. Eenmaal buiten werden ze door de wind gevangen en fladderend storten ze richting de aarde.

Ik vond het toen geweldig om te zien hoe de kippen probeerden om te vliegen en met hun poten bewegingen van hardlopen maakten in de lucht. Och arm, veel hielp het hun niet want na de landing, die soms echt niet zacht was, sloegen ze verschillende keren over de kop.

Medelijden met deze dieren hadden wij toen echt niet, maar dat deze kippen van de leg af raakten kan ik nu wel begrijpen.

*Molen Zeldenrust tijdens mijn  
jeugd jaren.*

**Theo Dinnissen**

