

## Bleekneus

(verhaal van Theo Dinnissen)

In de zomer van mijn zesde jaar  
Gebeurde er iets in mijn nog jonge leven  
Ik vind het tot op de dag van vandaag nog raar  
Het is mij dan ook altijd bijgebleven.

Ik moest toen naar een vakantiekoloniehuis  
Nog wel in Egmond aan Zee  
Want ik was een bleekneusje thuis  
Al viel dat volgens mij wel mee.

Mijn vader bracht me weg  
Helemaal met de trein  
wat was ik opgewonden zeg  
Ik vond het toen nog fijn.

In het station van Nijmegen  
Waar onze grote reis begon  
Kwam ik mijn eerste lotgenoten tegen  
Ik geloof op het derde perron.

Gaan jullie soms ook naar Egmond aan Zee  
Vroeg een dikke slager mijn vader heel zacht  
Neem dan ook onze Sjakie mee  
Dan betaal ik de trein en vracht.

Zo had ik meteen een nieuwe vriend  
Hij was de zoon van een slager  
Het was net een bonenstaak dat kind  
Wat was dat manneke mager.

De trein die denderde uren lang.  
Door dorpen weilanden en bos  
We werden wel een beetje bang  
En lieten elkaars handen niet los.

's middag kwamen we in Alkmaar aan  
Daar moesten we overstappen in een bus  
Die zou met ons verdergaan  
Naar het einddoel dus.

Toen kwamen wij bij het huis Zwartendijk aan  
Midden tussen duinen van zand  
En bij de grote poort met oprijlaan  
Pakten de nonnen ons al bij de hand.

Ze namen ons mee naar binnen toe  
Maar dat was iets waar tegen wij ons verzetten  
Wij gilden om onze Va en Moe  
Maar zij leken er niet op te letten.

Ik zag nog net mijn vader staan  
Met tranen in zijn ogen  
Met een gebogen rug is hij weggegaan  
De oprijlaan af, het is niet gelogen.

**Theo Dinnissen**